



# Παλιόκ...αστράκια



## Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ξανα-φανταζόμαστε, ξανα-δημιουργούμε, απο-καθιστούμε

Στις 5 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Έτσι, στο σχολείο μας, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου μαζευτήκαμε στο προαύλιο του σχολείου και φυτέψαμε δέντρα, ζωγραφίσαμε τους τοίχους του σχολείου με θέμα το περιβάλλον. Επίσης, μαζέψαμε σκουπίδια και ζωγραφίσαμε πανό με συνθήματα και περιβαλλοντικά μηνύματα. Ήτανε χαρά και τιμή μας που μας



επισκέφθηκε η πρώην διευθύντρια του σχολείου μας, η κα Ιωαννίδου Ειρήνη που μας βοήθησε με τις δράσεις μας. Μετά απ' όλα αυτά, κατεβήκαμε στο γήπεδο που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο μας και συζητήσαμε για τις

ανθρώπινες σχέσεις γιατί όταν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι ισορροπημένες, τότε έχουμε καλή σχέση και με το περιβάλλον.

*Οι μαθητές του Στ2*



Ζωγραφίσαμε, παίξαμε, φυτέψαμε (με την υποστήριξη και την βοήθεια του Δήμου τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα) και αφιερώσαμε ένα κομμάτι της μέρας μας στο περιβάλλον! Να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για τη δουλειά που έκαναν!



Να ευχαριστήσουμε την κα Ιωαννίδου Ειρήνη συντονίστρια αειφόρου ανάπτυξης που μας βοήθησε με στις δράσεις μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης για την συμβουλή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης την Εικαστικό μας, την Θεατρολόγο μας και όλους τους συναδέλφους.

*Ο σύλλογος διδασκόντων*

## Ο κήπος της έκτης



Ο λαχανόκηπός μας, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σχολείου έκλεισε 5 χρόνια ζωής. Τον φροντίζουμε εμείς οι μαθητές της ΣΤ' 1 τάξης. Εκεί φυτέψαμε, πάντα με την βοήθεια της δασκάλας μας, κυρίας Γκατζάρα Θεοδοσίας, αρωματικά φυτά και λαχανικά, που είναι απαραίτητα για την καθημερινή, υγιεινή μας διατροφή. Φέτος αν και όλος ο κόσμος αντιμετώπισε δυσκολίες με

την πανδημία, όπως και εμείς, δεν εγκαταλείψαμε την προσπάθειά μας, να αφήσουμε θετικό οικολογικό αποτύπωμα



στον πλανήτη. Έτσι φυτέψαμε μελισσόχορτο, δυόσμο, μέντα, άνηθο, μαρούλι, κρεμμύδια, σέλινο, μελιτζάνες, καρπούζια, καρότα, πιπεριές, ντομάτες και αγγούρια. Ποτίσαμε και ανανεώσαμε το χώμα, βγάλαμε τα ζιζάνια και τα ξερά χόρτα και δημιουργήσαμε έναν ι-



δανικό χώρο ακόμη και για υπαίθριο μάθημα. Πραγματοποιήσαμε ξεναγήσεις στα άλλα τμήματα του σχολείου, ώστε τα παιδιά να μάθουν κάποια πράγματα για τα φυτά που καλλιεργούμε και για τη χρησιμότητά τους. Να μάθουν πώς



φυτεύεται ένα φυτό, ποια εποχή είναι η κατάλληλη για αυτό, τις πιθανές ασθένειες των φυτών και πώς όλες αυτές οι προσπάθειες και ο κα-

θημερινός κόπος μπορούν να σε ανταμείψουν. Η μεγαλύτερη χαρά είναι η επαφή με τη φύση και η κατανόηση, ότι πρέπει να τη σεβόμαστε και να την αγαπάμε. Όλοι οι μαθητές χάρηκαν και κατάλαβαν, ότι δεν πρέπει να καταστρέφουμε μια τόσο όμορφη πρωτοβουλία. Ευτυχώς φέτος δεν είχαμε βανδαλισμούς και καταστροφές, οι οποίες στεναχώρησαν πολύ τους προηγούμενους από εμάς. Με πείσμα, θέληση και υπομονή όλα μπορούν να γίνουν. Επίσης αν αντιστεκόμαστε στη στασιμότητα, την αδιαφορία και στα αρνητικά της σύγχρονης εποχής, θα μπορέσουμε να χτίσουμε εμείς τα παιδιά, ένα καλύτερο μέλλον για τις μελλοντικές γενιές.



Τελειώνοντας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για την προσφορά φυτών αλλά και όλους εσάς που αγκαλιάσατε με αγάπη τον κήπο μας.

*Βίκυ Μπανίκα*

*Μαθήτριά της Στ' 1*